



Afscheid betekent de geboorte van de herinnering



Na een kleurrijk leven vol humor en mooie verhalen is in zijn geliefde Ierland, te midden van zijn dierbaren en na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken, overleden ons zorgzame en onvervangbare levensmaatje, vader, schoonvader en trotse opa

Cornelis Nicolaas Apeldoorn Cor

* Egmond-Binnen
6 april 1928

† Tralee (Ierland)
2 april 2019

Rie Wortel

Gerjan en Marja
Martijn en Lois
Anouk
Tobias en Denise

Adri en Kiek
Tes en Jort
Okkie en Christiaan

Onze dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van University Hospital Kerry te Tralee in Ierland.

Correspondentieadres:
Gerjan Apeldoorn
Oosterzijweg 26, 1851 PB Heiloo

De viering zal plaatsvinden op zondag 14 april om 11.00 uur in de Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en wordt u een lunch aangeboden. Hierbij zullen wij op Cor proosten en het leven vieren.

Indien u iets mee wilt brengen voor de viering, dan vinden wij het fijn als u één onverpakte bloem meeneemt.

Op maandag 15 april nemen wij in besloten kring afscheid van Cor in het crematorium te Schagen.