

HSV 16-1 ziet punten wegwaaien tegen Den Helder 16-1

Na het toch wel lichtelijke debacle vorige week tegen Adelbert, stond vandaag de wedstrijd tegen FC Den Helder 16-1 op het wedstrijdformulier. Oftewel, afgaande op de ranglijst van de najaarscompetitie, een echte kraker. Zeker, als we hierbij in acht nemen dat de nummers 1 en 2 zijn gepromoveerd hebben we het hier over een wedstrijd tussen 2 teams die beiden normaliter onderling uit zouden maken wie er in het voorjaar kampioen zou moeten gaan worden... Alleen dit al zou voldoende reden moeten zijn om onze helden in grote getalen te ondersteunen en een vader-zoon moment te realiseren waar je nog maanden op kunt teren. Maar niets was minder waar en zo mocht uw verslaggever met louter moeders afreizen naar wat sommigen ook wel "the far North" noemen. Oftewel, de plek waar Nederland feitelijk eindigt en het harder lijkt te waaien dan waar ook. Op deze barre tocht naar het Noorden werd duidelijk dat het ene navigatiesysteem toch op een andere manier de route berekent dan het andere navigatiesysteem, maar uiteindelijk arriveerde dan toch uiteindelijk iedereen bij het stadion van FC Den Helder en mocht uw verslaggever onder het genot van een versnapering een levensverrijkende ervaring ondergaan: de voorbespreking van de wedstrijd "womenstyle" compleet met zoete aardappelsalade. Deze ervaring werd bruto verstoord toen René met enige schroom kwam vragen wie zijn taak als grensrechter in de tweede helft zou gaan overnemen. Oftewel, de verklaring voor de opmerkelijke afwezigheid van de mannelijke supporters! Na rijp beraad trok Annette Hink het strootje om Nick naar huis te brengen...



Uit de kluiten gewassen tribune

Na al deze voorbereidende schermutselingen begon dan uiteindelijk toch datgene waarvoor iedereen was gekomen: de kraker tegen FC Den Helder. De wedstrijd was geprogrammeerd op het hoofdveld hetgeen voor de supporters het voordeel had dat zij plaats konden nemen op de opmerkelijk grote tribune en nog enigszins uit de opmerkelijk hard waaierende wind konden zitten. In de eerste helft hadden onze helden wind tegen en dat werd direct duidelijk door het feit dat zij in minuut 5 hun eerste schreden over de middenlijn konden zetten. Ondanks het feit dan Den Helder onze helden ver terug wisten te dringen, werd er (behoudens een net naast vliegende afzwaaijer in de tweede minuut) niet of nauwelijks wat gecreëerd en kon de attent keepende Mika zijn doel makkelijk schoon houden. Omdat Den Helder onze helden geen centimeter ruimte gaf werd het weliswaar een



geen centimeter ruimte...

interessant gevecht maar ook erg rommelig waarbij beide teams nauwelijks tot een schot op doel

konden komen, laat staan een beetje leuk konden combineren. Dit werd versterkt door het feit de scheidsrechter, onder de Helderse supporters bekend als Kapitein Iglo, het kort hield. Eigenlijk uit het niets wist Den Helder met een rollertje in de uiterste hoek Mika in de 34^e minuut te verschalken: 1-0. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft hadden onze helden gelukkig het stormvoordeel en dit was merkbaar in de veldverhoudingen. Maar in de drang om een doelpunt te scoren werden de verdedigende taken nog wel eens vergeten waardoor er toch voor Den Helder wat kansjes ontstonden en zij in de 15^e minuut hun voorsprong konden uitbouwen tot 2-0. Omdat de reservebank na het vertrek van Nick akelig leeg was kon Martijn geen verse krachten inbrengen om wat te forceren. Desondanks werd door onze helden de druk op de tegenstanders vergroot. De Helderse gladiatoren hadden hier een eenvoudig doch zeer effectief antwoord op: we rossen iedere bal die enigszins op onze helft lijkt te komen het veld uit (en bij voorkeur over de tribune)! Waar *veterstrikdipoma...*



HSV alles zoveel mogelijk voetballend wilde oplossen (wat overigens ook soms wat gevaarlijke momenten opleverde), hadden hun tegenstanders hier maling aan en was er maar 1 ding heilig: voorkomen dat er een schot op doel (met daarin een niet al te grote keeper) kon worden gelost. En daar slaagden zij bijzonder goed in want het eerste schot tussen de palen werd door HSV in minuut 35 gelanceerd... En daarmee werd de tweede nederlaag van dit seizoen een feit. Een nederlaag waardoor de onze helden nog vaster op de laatste plaats staan ende eventuele kampioensaspiraties maar even in de koelkast moeten worden gezet. Een plek waar zij in ieder geval nog een maand zullen staan want de volgende competitiewedstrijd is pas op 9 maart. De week daarvoor vind de bekerwedstrijd tegen Topklasser Always Forward 16-1 plaats en dat is ongeveer hetzelfde als verliezen van Heracles en je volgende wedstrijd tegen Real Madrid moeten spelen...

De komende weken dus even geen wedstrijden en voldoende tijd om de wonden te likken en al dan niet in een wintersportoord (geestelijk) te herstellen.

Fijne vakantie en tot over een paar weken!